

EXTRA DIK, EXTRA MOOI
DUBBELNUMMER

Vriendin

ECHT. Zoals jij

Speciaal
voor jou
WITH LOVE

2020,
WAT EEN
JAAR!

★ **Patty Brard**

'Na 11 jaar hield ik mijn
dochter weer in mijn armen'

★ **Tommie in de zorg** 'Held? Ik heb

me nog nooit zo onzeker gevoeld'

★ **Erik Mouthaan**

'Die nare twitterreacties,
ik lees ze niet meer'

Hoe dan ook:
Kerst
wordt een
feest

• Klassieke
gerechten
met een twist

• **Mode: let's
party in pink!**

29 lichtpuntjes
die dit jaar ons bracht

En ook

★ **Sabine:** 'Ik kan met engelen praten, maar mijn man denkt dat ik gek ben' ★ **Ada ontsnapte aan de dood tijdens de zomerstorm**
★ **Ellen (55) ontdekt Tinder na haar scheiding:** 'Als hij aan komt lopen, denk ik meteen: kan ik nog weg?' ★ Interviews met **Marga Bult, Astrid Kersseboom én de winnaars van Lego Masters**

€ 3,50



15 11/m 28 december 2020
Spanje € 4,10

51/52

belapress



Maribel: “Ik droom regelmatig dat ik op het podium sta en fan-tas-tisch kan zingen. Het lijkt me geweldig om als een soort Whitney Houston of Mariah Carey op de bühne te staan en iedereen omver te blazen met mijn stem. Ik heb er ook wel de flair voor, maar helaas niet de zangkwaliteiten... In de auto blèr ik keihard mee met de radio, maar eerlijk gezegd zijn mijn verdiensten vrij dramatisch. Gelukkig weet ik dat van mezelf, waardoor ik nooit in de verleiding ben gekomen op mezelf op te geven voor een of ander zangprogramma. En inmiddels

‘De sterren van de hemel kunnen zingen, dat lijkt me wel wat’

ben ik 48, dus ik heb ook geen hoop meer dat mijn talent nog kan groeien. Ik heb vroeger een tijdje semi-professioneel gedanst en genoot er enorm van als we mochten optreden. Dan kreeg ik het meteen hoog in mijn bol en dacht ik: ik verdien een eigen kleedkamer! **In mijn hoofd bén ik zangeres. Ik zie het als een foutje van de natuur dat ik zonder zangstem ben geboren.** Maar als ik de kans krijg, zou ik meteen een gouden keeltje toveren.”



‘Dat mijn ouders wat dichterbij zouden wonen en vooruit, mijn ex ook’

Tamara: “Ik zou het dorpje waar mijn ouders wonen dichterbij toveren. Dan zouden we zomaar spontaan op de fiets bij ze langs kunnen gaan en **konden mijn kinderen ook op eigen initiatief even bij opa en oma op bezoek.** En als ik toch bezig ben, zou ik ook stiekem het huis van mijn ex naar onze buurt verplaatsen. Niet voor mezelf, maar voor mijn kinderen. Omdat ik weet dat zij het heel fijn zouden vinden om meer vrijheid te hebben en dan niet steeds uit hun eigen wereldje weg hoeven om naar papa te gaan.”



Marloes: “Ik zou alle onzekerheden wegtoveren, omdat ik denk dat de wereld daar mooier van zou worden. **Als mensen zich niet meer geremd zouden voelen door hun angsten, zouden we volgens mij veel minder problemen hebben.** Zelf heb ik nooit zo’n last van onzekerheid. Natuurlijk ben ik ook weleens bang dat ik iets niet kan, maar ik heb me er nooit door laten tegenhouden. Zo ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, ook al

‘Het vertrouwen dat ik heb in mezelf, wens ik iedereen toe’

vond ik dat heel spannend en ook al is het niet altijd makkelijk geweest. Zeker niet in deze tijd. Ik organiseer namelijk verrassingsuitjes en sinds corona is er helaas nog maar weinig mogelijk. Hoewel ik me af en toe best zorgen maak of ik het financieel wel red, word ik er niet onzeker van. Ik steek die energie liever in een nieuw plan: verrassingsuitjes binnenshuis. Het vertrouwen dat ik heb in mezelf, wens ik iedereen toe. Ook mijn kinderen. De oudste, van drie, zegt nu al vaak: ‘Ik vind mezelf heel lief’. We hebben haar dat niet eens bewust aangeleerd, ze is gewoon een kopietje van mij. Ik hoop dat ze die karaktertrek vasthoudt als ze straks opgroeit tot puber.”

